

## Gevecht

Hoe gaat het: je grijpt mij aan, zet je tanden in mijn geest,  
smijt mij tegen je figuurlijke grond, jij, woord,  
en ik omhels je. Je slaat blauwe plekken in mijn ziel, put me uit  
met krabben en bijten en weet van geen ophouden,  
jij, woord, en ik klamp me vast aan je.

Ik werp je van me af, maar onmiddellijk trek ik je naar me toe.

Ik scheur je in stukken, gooi je achteloos weg  
en blijf eenzaam achter, terneergeslagen door de  
leegte,  
want woord, ik kan het niet, werkelijk, zonder je.  
Ik vrees en aanbid je, ik tors je als een zware last  
en laat me tegelijk door jou verlichten. Ik haat en  
bemin je,  
je brengt dood en leven, letter en geest. Jij

vechtjas die streelt, ondermijner die geneest,  
vernieler die de hoogste perfectie belooft.  
Jij schijn van zijn, ik kan niet zonder jou!

