

Mensen rond een tafel

Dit hier. Wat is het? Mensen rond een tafel.
Ze zwijgen, schrijven, diep in gedachten.
Kleuren, vormen, bewegingen. Licht.
Bedeesde geluiden, dun. Maar dat
als buitenstaander. Binnen

is er hoop, verwachting, verrassing.
Weg uit de wereld, uit gewoonte, weg,
niet praten, geen small talk, geen gespreksonderwerp,
niets om te lachen. Rijden in de wijde
vlakten van taal, proeven van woorden,
smeden van beelden. Waarheid ontwaren. Ho!

Plus: in de tijd zijn, ergens naar toe willen, ergens
vandaan. Leeg in mijn hoofd, een chaos
op tafel, glazen, boeken, koffiepotten, werk
aan de winkel, stilte, niet storen.

Buiten wordt het donker. Hier is het warm.
Er is teveel op te noemen, vooral
wat je niet ziet, onzichtbaar, verborgen: dat wij
ploegers in taal zijn, zaaiers van zin, oogsters
van andere, mogelijke werelden. Spelers van
ons grondeloos spel.

