

Vijftig gespreksvragen

1. Als je één wens mocht doen, wat zou dat zijn?
2. Als je één dag of nacht met iemand uit de geschiedenis zou mogen doorbrengen, wie zou je dan kiezen?
3. Als je één misdaad zou kunnen begaan zonder te worden gepakt, wat zou je dan doen?
4. Als je een etentje zou kunnen arrangeren, jij alleen met iemand die op dit moment in leven is, met wie zou je dan aan tafel willen zitten?
5. Als je terugkijkend één ding uit je jeugd zou kunnen veranderen, wat zou dat zijn?
6. Als je had kunnen stoppen met ouder worden op een bepaald punt in je leven, welk punt zou dat zijn?
7. Als je vliegtuig op het punt stond te crashen en je had tijd om één sms te sturen, naar wie zou dat zijn, en wat zou je schrijven?
8. Als je één ding zou kunnen wijzigen in de wereld van vandaag, wat zou je dan wijzigen?
9. Als je aan het hoofd zou kunnen staan van één bedrijf, instelling of organisatie in de wereld, welke zou je kiezen?
10. Als je één jaar uit je leven opnieuw zou kunnen leven, wetende wat je nu weet en met de mogelijkheid het in te richten zoals je wilt, welk jaar zou je selecteren?
11. Als je de rest van je leven zou moeten doorbrengen als een personage in een beroemd boek, welk boek zou dat dan zijn?
12. Als je getuige had kunnen zijn van één historische gebeurtenis, waar zou je dan bij hebben willen zijn?
13. Als je een andere naam voor jezelf kon kiezen, hoe zou je dan heten?
14. Als je niet zou doen wat je nu doet om je brood te verdienen, wat zou je dan willen doen?
15. Als je moest reïncarneren als een dier, welk dan het liefst?
16. Als je wonderen zou kunnen verrichten, wat zou je dan het eerste doen?
17. Als je de loop van één gebeurtenis in de geschiedenis had kunnen wijzigen, welke zou dat dan zijn?
18. Als iemand een leugen in je leven zou ontdekken, welke zou dat dan waarschijnlijk zijn?
19. Als mensen worden geboren om één ding te doen of te zijn, wat is dat dan voor jou?
20. Als je de politiek in zou gaan, wat zou je belangrijkste programmapunt zijn?



21. Als je alles tegen je baas zou kunnen zeggen, wat zou je dan zeggen?
22. Als je zou worden gevraagd je werk op een totaal nieuwe manier te doen, hoe zou het er dan gaan uitzien?
23. Als je voor wie dan ook in de geschiedenis had kunnen werken, op je eigen terrein, voor wie had je dan willen werken?
24. Als je één vraag zou mogen stellen aan God en je weet dat hij beantwoord zou worden, welke vraag kies je dan?
25. Als je het grootste kunstwerk in de geschiedenis zou moeten aanwijzen, wat kies je dan?

Gewaagde vragen

26. Wat doe jij met je leven?
27. Wat voor mensen vind jij het spannendst?
28. Naar wat voor dingen ben je het meest nieuwsgierig?
29. Op welke manier heeft je afkomst je beperkt of gestimuleerd voor je gevoel?
30. Waar heb je je in het verleden tegen afgezet?
31. Met wie zou je verzoend willen raken?
32. In welke mate heb je behoefte aan erkenning van anderen?
33. Voor welke gedachten, mensen of opgaven loop je weg? Met succes?



34. Hoe zijn je angsten veranderd in de loop der jaren?
35. Waarom heb je de vrienden die je hebt en niet andere?
36. Wat zijn de moeilijkste gesprekken die je hebt gevoerd in je leven?
37. Wat ben je te weten gekomen over verschillende vormen van liefde?
38. In welk opzicht zou je verdraagzamer willen worden?
39. Wie zijn je helden?
40. Wat beschouw je als hindernissen in de liefde?
41. Geloof je ergens in?
42. Wat voor humor prefereer je?
43. Vind je tafelmanieren van belang?
44. Zijn er illusies die je koestert?
45. Welke dingen geven je troost?

46. In welk opzicht zou je moediger willen zijn?
47. Wat is het beste en het slechtste moment dat je met je ouders hebt beleefd?
48. Wat is de waarde van werk voor je?
49. Heb je liever een interessant of een gelukkig leven?
50. Welke droom heb je ooit gehad en nooit verwezenlijkt?