

Evenwichtig streven

Opgave

In een individueel persoon werken dezelfde drijvende krachten als in het geheel van een gemeenschap: het streven naar kennis en inzicht, naar status en macht, en naar rijkdom en genoegens. Om samenhang en evenwicht daarin te bereiken is het van belang elk deel te geven wat het toekomt. Maak duidelijk wat dat in een concreet geval inhoudt. Geef daarbij aan of, en in welk opzicht, de ene streving van hogere waarde is dan de andere.

Uitwerking

De opgave lijkt moeilijk en complex, maar concretisering in een spel maakt haar eenvoudig. Het onderstaande spel komt uit een onderzoek naar het thema 'breekpunten' en loopt als volgt:

1. Ik heb mij murw gebeukt maar het blijft een vreemde kust, vreemd en onneembaar.
2. Toen de stemmen staakten viel het gesprek te stil.
3. Waar niet gesproken wordt, vallen gaten.
4. Mag ik vertrouwen op een oplossing die komt?
5. In het vreemde kan ik niet gedijen.
6. Geen mens kan vergen dat je te vreemd kiest.
7. Niet durven wordt je snel nagedragen.
8. Wie alleen durft in veiligheid stopt zijn groei.
9. Maar durven zonder grenzen heet overmoed.'



Het orakel luidde:

10. Het leven beloont niet het pogen, de vergoeding is zonder aanzien. Gered worden is de uitzondering, zich redden wijsheid, maar vaak achteraf. Wie zijn ziel verloochent koopt zijn val of een nieuwe toekomst.

In dit spel moeten zowel persoonlijke genoegens als eigen status, en ook een verlangd maar onjuist inzicht, worden opgegeven om rust en evenwicht te bereiken. Het orakel biedt een ander inzicht in wat hier wordt geverg. Dat inzicht is onmiskenbaar van grotere waarde dan

welke overweging van status of genoeg ook, zowel voor de opsteller van het spel, als voor de andere betrokkenen in de casus. Het is het leidende beginsel voor elke streving, zowel individueel als gezamenlijk. Het wijst op inhouding, grenzen stellen aan elk van de drie soorten motivatie.