

Mat in drie zetten

Van de drie kenbronnen, waarneming, denken en openbaring, hebben we de derde officieel geschraapt: dromen, visioenen, kunstzinnige inspiratie, intuïties en vervoeringen van de liefde, zij zijn ogenschijnlijk verbannen uit het spel.

In werkelijkheid spelen ze nog net zo'n grote rol als ze altijd hebben gedaan in de ervaring: vanwaar anders figuurlijke taal, het perspectief van de wereld als symbolische uitdrukking, de verschillende gradaties van zijn, wijsheid als middel om eenheid te bereiken?

'Er is meer tussen hemel en aarde dan in jouw filosofie wordt gedroomd, Horatio!'

Kan God in Zijn almacht ongedaan maken wat al is gebeurd?
Meester Hieronymus, een van de kerkvaders, beweerde van niet.
God kon in zijn ogen een meisje dat haar maagdelijkheid heeft verloren die niet teruggeven.

Maar meester Petrus Damianus bracht daar tegenin dat de wetten van de natuur en de logica hun werking ontlenden aan de goddelijke macht, en dat God niet is onderworpen aan wetten die Hij eigenhandig heeft gemaakt.
Dus kan Hij ook wat is gedaan ongedaan maken.

Menselijke logica is niet van toepassing op het transcendente.
Inzicht is een trap van bewustzijn halverwege geloof en genade van zien.

Een patstelling ontstaat als geen van beide spelers schaak staat, maar de speler die aan zet is geen geldige zet kan doen.
In dat geval eindigt de partij in remise.

