

Overbodige verlangens

Opgave

Wij raken makkelijk in de ban van onnodige, overbodige verlangens. Eenmaal vervuld veranderen die in korte tijd in behoeften en gemis. Daardoor is ons leven, en heel onze samenleving, koortsig, jachtig en hectisch. De onophoudelijke zoektocht naar bevrediging leidt tot steeds grotere hebzucht en onmatigheid, waardoor concurrentie en strijd ontstaan, en uiteindelijk oorlog. Hoe is die oorlog te voorkomen in jezelf? Geef aan de hand van een spel over die vraag de contouren van rust en vrede aan, door de hoekpunten van de tetractys te benoemen, kraal een, vier en tien.

Uitwerking

Er zijn bibliotheken volgeschreven over deze kwestie. Toch is de kern ervan simpel:

1. In sommige dingen kan ik moeilijk maat houden, eten, werk, simpele genoegens.
4. Hoe strikt wil je zijn met jezelf?

10.

In de optelsom van herinnering zitten dromen en besmetting. Trots stap je rond in je harnas van visioenen, een dankbare schim die zijn eigen redding tegengaat. Wees niet onverschillig voor de afwezigheid van een nobele presentie.

