

Rechtvaardigheid

Opgave

Je ziet neer op de kleine crimineel, maar bewondert degene die op grote schaal misvormingen aanricht. Schuilt er een god of een demon in het diepst van je gedachten? Zou niet ieder mens een tiran zijn als het in zijn vermogen lag, en hij voor de buitenwereld rechtvaardig zou lijken terwijl hij in het geheim allerlei vergrijpen beging? Geef tegen de achtergrond van een recente ervaring kraal vijf en negen weer uit het spel dat bewijst dat de rechtvaardige persoon beter af is dan zijn tegenpool.

Uitwerking

Het bewijs dat de rechtvaardige persoon beter af is dan zijn tegenpool draait om de vergelijking tussen de binnen- en de buitenwereld. Kernpunt is het inzicht in wat balans inhoudt, in het krachtenveld van behoeften en belangen. Ik zei in situatie X het één maar dacht het ander, ik kon de balans niet treffen, mijn inzicht schoot tekort. Een van mijn monsters is: ik heb gelijk, ook al lijkt het niet zo (kraal vijf). Het appel was zoals altijd: ken uzelf! De uitersten waren kalm blijven of opspelen in een gesprek waar veel lading op lag. Kraal negen is als volgt weer te geven:

Een mens moet sterk en vastbesloten zijn,
de taak is soms zwaar en de weg lang.

Maar het orakel corrigeerde de eenzijdigheid:

Leren op het juiste moment in praktijk brengen
is een opgaf en genoeg. Menselijkheid is
nooit ver weg, zodra je het wenst is het al bereikt.
Als je 's ochtends van de weg verneemt kun je
's avonds je doel al bereiken.

