



En dan nog. Werkelijk inzicht is niet in woorden te vatten, zegt Plato. 'Alleen door langdurige, toegewijde omgang met het onderwerp en een overeenkomstige vertrouwdheid ermee treedt het plotseling in de ziel te voorschijn, zoals een licht dat ontstoken wordt door een wegspringende vonk, en het voedt zich dan vanuit zichzelf.' Dat is andere koek dan napraten van wat de krant, de tv of de collega's zeggen.