



Voor ons in het westen is vrijheid een vanzelfsprekende historische verworvenheid, en een voorwaarde voor geluk. In China is de persoonlijke vrijheid ondergeschikt aan de doelen en het beleid van de staat. Het systeem is er autoritair en repressief. Dat valt af te horen aan iemands manier van praten. Daar is de toon voorzichtig en terughoudend, nadrukkelijk in lijn met wat er van je wordt verwacht. De toon van de Amerikaanse Chinezen was uitbundig, onbekommerd, vrij. Alleen op die toon valt er een echt gesprek te voeren, zoals met Jason, als de verbeelding vrij spel heeft.